

Bûsboekje 2013 staat in het teken van blaasmuziek

• 4500 exemplaren gedrukt van de Friese zakagenda

• Ruurd Walinga

Wirdum | Het *Bûsboekje 2013*, de Friese zakagenda, heeft dit keer als thema 'blaasmuziek'. Voor vormgever Piter Andringa uit Wirdum een onbekend terrein. Er ging dan ook een wereld voor hem open toen hij het afgelopen jaar in de slag ging met de redactie van het *Bûsboekje* voor de editie van 2013. „Ik hie net yn 'e gaten dat der sa'n wrâld achter sit.”

Andringa komt oorspronkelijk uit Oosterbierum. In dit dorp in de Bjirmen was geen korps. „Hie ik in pear kilometer fierderop wenne yn Tsjummearum, hie ik miskien wol by de muzyk gien”, verklaart Andringa zijn onbekendheid met de blaasmuziek. „Dat muzyk faak oergiet fan generaasje op generaasje haw ik nooit yn 'e gaten hân.”

In het *Bûsboekje 2013* komen drie generaties Bokma aan het woord. Ze vertellen over hun hobby. Hoorniste Petra Botma-Zijlstra uit oorspronkelijk Schraard vertelt dat ze van haar hobby hoorns spelen haar werk

heeft gemaakt en speelde in diverse beroepsorkesten. Muziekdocent en dirigent Jan Hibma uit Oosthem legt uit waarom hij zo geniet van muziek maken. Verder staat de zakagenda boordevol met allemaal boeiende uitspraken over de muziek (As der gjin muzyk wêze soe, wie der alle reden om gek te wurden), aardige weetjes (de naam Excelsior komt het meest (19x) voor bij Friese harmonies, fanfares en brassbands) en veel aardige anekdoten.

Het *Bûsboekje* bestaat al sinds 1976. Tot drie jaar geleden werd het uitgegeven door het Kristik Frysk Selskip (KFS). Toen deze werd opgeheven en opging in It Krúspunt werd een andere uitgever gezocht. Dat werd de Ried fan de Fryske Beweging. De laatste jaren worden er 4500 exemplaren gedrukt. Op het hoogtepunt rolden er wel dertienduizend *bûsboekjes* van de pers. De laatste editie is wel een blikvanger, vindt Andringa die drie koperinstrumenten op de voorpagina heeft staan in goudkleur. Aan de editie van 2014 wordt inmiddels gewerkt. Het thema is dan bruggen.

• Het *bûsboekje 2013* kost zes euro.
www.frysk-busboekje.nl